

Cavatine uit de Opera
"FIGARO'S HOCHZEIT"

Gravin Almaviva smeekt den God der Liefde haar ontrouwen gemaal tot inkeer te brengen of haar te laten sterven.

MOZART.

Larghetto

Heil - - ge Quelle rei - - ner Trie - be,
Por - - gi a - mor, qualche ri - sto - ro

gieb mir wie der des Gat - ten Herz!
al mio duo - lo, a' miei - - so - spir!

Lass mich ster - ben, Gott der
O mi rendi il mio te -

Lie - bel o - der lin - d're mei - nen
so - ro, mi lascia al - men mo -

Schmerz, o - der lin - d're mei - nen Schmerz! Lass mich ster - ben, Gott der
 rir, o mi lascia al - men mo - rir! Porgi a - mor, qual - che ri -

Lie - be! o - der lind' re mei - nen Schmerz! Gieb mir mei - nen Gat - ten
 sto - ro al mio duolo a' miei so - spir! O mi rendi - il mio te -

wie - der, gieb mir mei - nes Gat - ten Herz, -- des
 - so - ro, o mi la - scia al men mo - rir, -- al -

Gat - ten Herz! Lass mich ster - ben, Gott der Lie - be! o - der
 men mo - rir! O mi rendi il mio te - so - ro, o mi

lin - d're mei - nen Schmerz!
 lascia al - men mo - rir!